



Herfst in Klim-op

De grote vakantie is nog maar net voorbij, enkele Klim-oppers gingen voor het eerst naar school en sommigen namen afscheid.

Alweer een hele verandering voor ons en voor de Klim-oppers die gelukkig nog te klein zijn voor al deze veranderingen.

Het was een leuke vakantie, eentje met veel activiteiten en veel plezier.

Het was alweer onvergetelijk, maar tegelijkertijd kijken we verlangend uit naar de volgende leuke periode, de HERFST.



Paddenstoelen, rijk gekleurde bladeren, eikels, noten en kastanjes. Genoeg om héél de herfst ideetjes te hebben om verder uit te werken.

We hopen dat we deze herfst nog vele buitenspeeldagen mogen beleven, maar als dat niet mocht zijn, dan hebben wij fantasie en materiaal genoeg om er stevig tegenaan te gaan om de herfst ook binnen te beleven.

Wat we nodig hebben voor jullie kinderen, dat kunnen jullie in deze “herfsteditie” lezen.

Verder nog nieuws over de feestactiviteiten van 6 december, afspraken i.v.m. medicatie en wist-je-nog-datjes...





Wat heeft je Klim-opper nodig in de herfst?

Binnen zitten als de zon nog maar een beetje van de partij is, dat is niet besteed aan de Klim-opper!

De Klim-opper kan, van klein tot groot, genieten van de fijne buitenlucht. Hiervoor heeft hij/zij wel het een en 't ander nodig.

Willen jullie hiervoor zorgen?

1. Schoenen of laarzen.

De kleintjes mogen ook buiten en hebben daarvoor toch iets nodig om de voetjes warm te houden. Omdat ook deze vuil kunnen worden, maken wij graag een onderscheid tussen wat ze binnen en buiten aan mogen doen.

- Alles voorzien van een naam.

De grotere Klim-opper heeft laarzen bij met een dikke sok. Deze laarsjes mogen op het groene rek staan.

- De schoenen of laarzen zijn voorzien van een naam!

!!!Indien er laarsjes op het rek gezet worden, maak dan gebruik van het labeltje (je kan het bij de locker, achter de naam van je kindje steken) Een label kan je vinden in het schoenbakje of in het doosje bij het aankleedkussen van de inkom.





- De schoenen die in een plastic zakje in de locker zitten, doen wij niet aan. (Indien de Klim-opper iets anders bij heeft.)

2. Dikke truien

Spelen met een jas aan, dat is niet zo fijn en makkelijk. Daarom zien wij graag **in elke locker** een extra dikke trui en voor de kleintjes, liefst met een kap.

3. Sjaals en muts

Wij vinden de sjaals en de mutsen graag in de mouw van de jas die aan de kapstok hangt.

- Sjaal en muts zijn voorzien van een naam.

Extra voor de kleuters

Ook de kleuters hebben in een boekentas of jas best een dikke trui en reservekleding zitten.

- De laarzen zijn voorzien van een naam.





6 december

Op 6 december is de Sint jarig en elk jaar vieren wij dit samen met de kinderen.

Na de herfstvakantie beginnen we onze Klim-oppers hiervoor al stilletjes aan op voor te bereiden.

We doen dit door veel liedjes te zingen, verhalen te vertellen en knutselwerkjes te maken.

Spelenderwijs bereiden we de Klim-oppers voor op deze leuke dag!

Wat we organiseren, dat blijft nog even geheim. Het concept ziet er ieder jaar weer een beetje anders uit, maar één ding is zeker:

Die dag genieten de kinderen van een heleboel nieuw speelgoed, feesten we er op los met een echt Sint-Niklaas-menu en zingen we tot we er hees van worden.

Plezier verzekerd!





Afspraken i.v.m. medicatie

Het volgende seizoen is er eentje met veel plezier, maar onvermijdelijk ook een periode met wat meer zieke kindjes dan anders.

Deze herfst-en wintermaanden moeten we soms verschillende kinderen medicatie geven.

Omdat we het graag goed doen, bedachten we het volgende:

Wanneer je zoon of dochter in Klim-op medicatie dient te nemen, moeten jullie gebruik maken van “medicatiebriefjes”! Deze liggen op het schabje in onze inkom. (Je kan er ook eentje thuis bewaren.)

Graag hebben we dat:

- jullie het briefje goed invullen.
- de medicatie 's morgens afgegeven wordt samen met het briefje.
- u er 's avonds aan denkt de medicatie terug mee naar huis te nemen.

We herinneren jullie er graag nog eens aan dat:

- **Na ieder doktersbezoek** een briefje gevraagd moet worden waarop staat dat uw kindje tussen andere kinderen mag verblijven(= geen besmettingsgevaar voor anderen) en welke medicatie wij eventueel moeten toedienen.
- Een kindje, na een dag met een hogere temperatuur dan 38°C ofwel thuisblijft, ofwel een doktersbriefje bijheeft.
- We verwachten dat een kindje dat overdag ziek wordt in Klim-op, steeds opgehaald kan worden.
- de medicatie zelf voorzien is van de naam van je kindje!!!

Tot slot hopen we dat de Klim-oppers zoveel mogelijk gespaard blijven en dat we een zalige herfst-en wintertijd tegemoet gaan!





Wist-je-(nog)-dat...

- ... we jullie graag extra aanmoedigen om 's morgens de luiers aan te vullen?
- ... reservekleding best altijd aanwezig moet zijn in de locker?
- ... we wel gewone luierzalf in Klim-op hebben, maar dat voor pijnlijke, echt rode billetjes, best een aangewezen zalf wordt meegegeven?
- ... optrekbroekjes niet echt nodig zijn wanneer je kindje plasjes op het potje begint te maken?
- ... de luiers evengoed meermaals open en dicht gekleefd kunnen worden?
- ... de kindjes, indien ze groot genoeg zijn, beter ineens de luier uitlaten?
- ... je altijd een folder kan vragen hoe je best aan de zindelijkheidstraining begint?
- ... de deur van den inkom pas goed dicht is wanneer je de klink omhoog duwt?
- ... jullie op de oprit rekening dienen te houden met het feit dat er wel 3 à 4 auto's op de oprit kunnen indien jullie dat goed "aanpakken"?
- ... de verwarming in Klim-op op 21°C staat en dat we de dikke truien uit de locker ook aandoen wanneer we verluchten?
- ... de foto's die we trekken steeds op de website en op facebook te bewonderen zijn?
- ... we met aandrang vragen om de code van de poort niet aan de kleuters aan te leren?





En tot slot willen wij jullie graag vertellen hoe enthousiast wij in dit seizoen wel zijn. We houden er immers van om, samen met jullie kinderen, te genieten van de laatste mooie buitenspeeldagen van het jaar.

We genieten van het buitenspelen met die dikke warme trui aan en maken de laatste mooie zandkastelen, genieten van nog vlug enkele “fietstochtjes” op de brommertjes en de vele fietsen. De trampolines zijn nog lang niet opgeborgen en ook de schommels en glijbanen lokken nog veel Klimoppers!

Zo gaan we nog gezellig een tijdje door tot meneertje winter voor onze Klim-op-deur staat, en dan...?

Dan vertellen wij jullie een nieuw verhaal! Dat van de winter!

Groetjes,
Het Klim-op-team

